



TASSEBO-BLADET

En informationskrift för Stiftelsen Djurhemmet i

Helsingborg

Årgång 25 Nr4 2020-11-15

Käradjurvän!

Vi blickar tillbaka på ett mycket annorlunda år då man inte ville vara andra människor för nära, inte hälsa genom att ta i hand m.m. Det har tagit lite tid men nu verkar folk ha vant sig och livet går vidare. Alla marknader under året har blivit inställda och det blir även julmarknaden. Istället har vi haft gårdsloppisar med ett nytt fint lotteri varje lördag och det går bara bättre och bättre. Vi kommer att fortsätta med lördagsloppisarna och nu i november ska vi börja att plocka fram våra julsaker och det har vi massor av! Kom gärna och besök oss på lördagar mellan kl 1100-1400 och passa på att fynda bland alla våra fina saker 😊.



Nu när vi går mot kallare tider, återkommer vi med vår uppmaning: om ni ser en katt som verkar hemlös, snälla hjälp den! Ta in den och ge den mat och värme tills ni har kontrollerat om den är id-märkt. Är den hemlös så kontakta någon förening som hjälper hemlösa katter. Titta bara INTE bort och avfärda den med att "den har nog ett hem" .. Vi får in allt för många sådana katter där man har sett den under lång tid och inte förrän den är döende, kontaktar man oss. Vår fina Ludvig var döende när han kom till oss och mot alla odds blev han bättre och bättre, mycket tack vare kyckling och tonfisksoppor som han älskade. Snart var han redo för att adopteras ut, när hans mage började växa okontrollerat. Det visade sig att han hade fått hjärtsvikt och nu kunde vi inte göra mer! Det är så oerhört sorgligt och smärtsamt att se en liten kisse få tillbaka sin livsgnista och så ger kroppen upp. Han kommer alltid att finnas i våra hjärtan.



