



# TASSEBO-BLADET

En informationskrift för Stiftelsen Djurhemmet i

Helsingborg

Årgång 30 Nr 2 2024-05-15

## Kära djurvän!

### *Tassebo firar 40 år!*

Tänk att det har gått så många år sedan Birgitta Modig Annerfeldt, tillsammans med några eldsjälar, startade djurhemmet. Tassebo finns fortfarande kvar på samma plats där allt startade men det har hänt väldigt mycket under åren. I början var kassan väldigt skral och man tog jord och hade som kattsand för att kunna ta de pengar som kom in, till kattmat och veterinär istället. Burarna som fanns till katterna kom från Djursjukhuset i Helsingborg, när de skulle renovera. De var mycket små och det fanns ingen möjlighet för katterna att gå ut i friska luften. Tack vare alla donationer och arv som har kommit in under åren som har gått, har Tassebo utvecklats till ett riktigt katthotell☺. De har fina rymliga burar med hyllor, klöställningar och mysiga liggplatser. Från sina rum kan alla katter gå ut i sina egna rastgårdar så att de kan njuta av solen när den dyker upp.

De flesta katter bor ensamma i sina burar då de inte uppskattar sällskap från andra katter. Under dagarna får de komma ut ur burarna och gå i hela huset och vi låter dom låna varandras burar en stund så att de får nya dofter att kolla av. De tycker att det är jätteroligt att vara på upptäcktsfärd men efter ett tag så vill de gå hem igen och det är ett väldigt gott betyg på att de trivs i sina tillfälliga hem/burar.

Lördagen den 29 Juni mellan kl 1100-1400 kommer vi att fira Tassebos 40-årsdag med öppet hus. Det kommer att vara visning i båda husen. Vi ska samla ihop lite gamla foton från förr i tiden så att man kan se allt som har förändrats. Vårt gårdscafé serverar goda mackor, kakor med kaffe/saft för en liten peng. Loppisen har öppet som vanligt med massor av fina saker till försäljning. Vi hoppas på fint väder den dagen och önskar er alla hjärtligt



välkomna!



*Louie och Frasse är två helt underbara gossar på ca 8 månader. De kom till oss för att deras ägare inte ville ha dem längre. De var varken kastrerade, id-märkta eller vaccinerad så det fick bli en åktur till vår underbara veterinär, Cornelia Mcevoy, som såg till att de nu är förberedda för att flytta till ett nytt kärleksfullt hem. De är innekatter men tycker att det är jättespännande att gå ut i sin stora rastgård☺. De är pratsamma och vill ha mycket sällskap av oss människor. De har väldigt mycket glädje av varandra och därför vill vi att de ska få komma till samma hem.*



Från januari och fram tills nu när jag skriver detta blad, har vi haft veterinärskostnader på 89600 kronor! Så gott som alla katter som kommer in till oss behöver någon form av veterinärsvård. Vissa är sjuka när de kommer, de flesta är varken id-märkta, vaccinerade eller kastrerade. Tack vare alla er snälla omtänksamma givare, kan vi hjälpa dessa katter!



Felix är en stor och ståtlig kille på ca 3 år. I slutet på förra året började han att dyka upp i en trädgård hos en familj som redan hade en katt. Han såg härjad ut och haltade på ena benet. De började att mata honom och snart fick de en fin kontakt med honom och då kunde de ta honom till veterinären. Han blev kastrerad, id-märkt, vaccinerad och benet blev undersökt. Sedan fick han komma in i huset och läka. Den snälla familjen bestämde sig för att låta honom stanna eftersom han snabbt fann sig till rätta. I början gick det bra men när han kände sig hemmastadd, började bråken med familjens andra katt. Detta var såklart ohållbart så nästa resa i Felix liv gick till Tassebo. Nu sitter han här och väntar på en familj som kan ge honom ett kärleksfullt hem, utan katter och gärna med möjlighet att kunna få vara ute när han vill.



Den 10 Mars hölls det en gudstjänst i katternas anda i Fleninge kyrka. Den handlade om katternas betydelse för oss. Ett välbehagligt spinnande fyllde hela kyrkan när vi steg in och överallt hade man pyntat och dekorerat med prydnadskatter. Det lästes vackra texter och dikter om katten och det spelades ljuvlig musik. Efteråt var det mingel där vi givetvis pratade om katter. Vi fick ta del av fina foton, bjöds på fika och kunde köpa kort som en kvinna hade målat. Hon hade adopterat katten Maya från oss och ville göra en insats för katterna. Både kollekten och intäkterna från de sålda korten gick till vårt katthem. Vi tackar ödmjukast för detta otroligt fina initiativ! Det var helt underbart att få dela denna stund med andra kattmänniskor. Tack! / Sarah



*Noah är en snäll liten kille på ca 7 månader som har haft en tuff start i livet. När en fiskare i Svanshall var nere vid sin fiskebod, såg han en liten katt som gömde sig under boden. Han hämtade mat och satte fram som den lilla katten åt upp direkt. Först vågade inte Noah närma sig fiskaren men efter ytterligare mat så insåg Noah att detta var en snäll människa och då gick han fram och lät sig klappas. Han hade inte syntts i området innan och han var väldigt, väldigt mager. Eftersom vi (Marie & Tommy) bor i närheten, åkte Tommy ner och hämtade Noah och körde honom till Tassebo. Det var bara skinn och ben av den stackars gossen så han måste ha gått utan mat under en längre tid och han var så otroligt trött. Nu har det gått några veckor sedan han kom och han börjar att så sakterligen återhämta sig igen.*

# Våra sponsorer och övrig information som rör Djurhemmet Tassebo i Helsingborg!

Kontaktuppgifter:

Post och besöksadress: Pilshultsvägen 11

254 50 Helsingborg

Telefon: 0705-874928, 0768-380496

Mail: [kontakta@djurhemmet-tassebo.se](mailto:kontakta@djurhemmet-tassebo.se)

**För mer information om loppisar,  
kattbilder, efterlysningar,  
upphittade katter och mycket annat  
gör ett besök på:**

**[www.djurhemmet-tassebo.se](http://www.djurhemmet-tassebo.se)**

**Nästa Tassebo-blad utkommer runt  
den 15/8 2024**

**Plusgiro 35 28 62-7**

**Swish 123 419 702 6**

**Alla gåvor går till att ge katterna  
vård, trygghet och mat.**

För visning av katter, ring och boka  
tid med Marianne 0705-874928 eller  
Marie 0768-380496

Tassebos vindsloppis är  
öppen alla helgfria Lördagar  
kl 1100-1400. Nu har vi även  
loppis med nya spännande  
saker ute på gården varje  
lördag!

Besök gärna vår  
Facebooksida 😊

Styrelsen 2024

Ordförande Marie Karlsson

V. ordförande Elvi Vesik

Sekreterare Tommy Karlsson

Kassör Marianne Hansson

Ledamot Pia Krook

Ledamot Per Weiland

Ledamot Birgitta Weiland

Suppleant Jenny Winberg

Suppleant Ingela Volt

**Buss nr 3 stannar på hållplats  
Mariastaden, precis utanför  
Tassebo.**

Tryck Bjuvs tryckeri AB i Helsingborg

Layout Marie Karlsson

Copyright©DjurhemmetTassebo 2005-  
2024



Nu kan man även skänka en gåva via  
Swish men tänk på att om ni vill ha  
Tassebobladet, ska ni sätta in gåvan  
på vårt plusgiro för adressen syns ej  
på swish.

Swishnummer: 123 419 702 6