



Olga är en liten, långhårig tös som haft en tuff start i livet.

En kväll i december kom det två män till Tassebo. Klockan var nästan 17 och vi höll på att stänga för dagen. Männen hade fångat in fyra vildkatter som sprang på kaninföreningens område. Vi förklarade att vi inte hade en enda bur ledig, utan vi behöver lite tid på oss att ordna detta. Då säger den ena mannen att de skulle köra till en större väg och släppa ut dem så kan man hoppas att de blir påkörda!

Självklart skulle vi aldrig tillåta att något sådant skulle ske utan vi fick ta en av våra inneboendes bur till de stackars katterna. Den andra katten som varit hos ett tag fick gå fritt i gången istället, vilket han bara tyckte var jätteroligt.

När de släppte ut katterna i buren, var det så att man kunde börja gråta. Ut kommer fyra små, genomvåta, magra och rädda kattungar. Hur kan en människa ens tänka på att släppa ut dem på en väg?! De var i stort behov av värme och mat för att kunna överleva.

Nu har de varit hos oss i ca 2 månader och de är fortfarande lite rädda för oss, men det blir bättre för var dag som går. De sitter gärna och tittar på oss när vi arbetar och på nätterna får de gå fritt i



Olivia är en av de små kattungarna som skulle släppas av på en väg för att dö!

hela huset så att de kan gå runt och titta på allt som finns och på så vis bygger de upp sina självförtroende.



Grälle är en stor, blågrå långhårig pojke som kom till en trädgård i Nyvång. Han är kelen och lugn, tycker om att ligga i fönstert och titta ut. Nu vill han flytta ifrån oss så fort som möjligt för han känner sig väldigt ensam.

Hittills i år har vi lyckats att placera ut 23 katter till goda hem.